



Startseite > Kirche > Bekanntmachungen > Kerkdienst in Ushiaua, de „bocht naar het Oosten“

Kerkdienst in Ushiaua, de „bocht naar het Oosten“

Foto: Verlag

Ushuaia. Vuurland ligt ver beneden in het zuiden van het Zuid-Amerikaanse continent. Precieser gezegd is het „Tierra del Fuego“ geen land, maar een eilandengroep met talrijke eilandjes die door de Straat van Magellan van het vasteland zijn gescheiden. In Ushuaia, een provinciehoofdstad met ongeveer 65.000 inwoners, ligt de zuidelijkst gelegen nieuw-apostolische gemeente. Daar hield op dinsdag 7 november 2006 Stamapostel Wilhelm Leber een kerkdienst.

Ushuaia is ook de zuidelijkst gelegen stad van Argentinië. Het woord „Ushuaia“ is yámanisch en heet in de taal van de oerwoningers „bocht naar het Oosten. Meer dan 400 bezoekers namen deel aan de kerkdienst, om de hoogste geestelijke van de Nieuw-Apostolische Kerk, Stamapostel Wilhelm Leber, een keer persoonlijk te ontmoeten. Met het woord afkomstig uit de Bijbel: „Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. (1 Johannes 3:18)“, sprak de Stamapostel de gelovigen toe dat de oorsprong van deze liefde het gegeven was dat de Heer voor ons Zijn leven heeft gegeven. De Stamapostel benadrukte dat het niet volstaat om de liefde alleen in woorden te betuigen: „Zij moet in praktijk worden gebracht“.

17 de noviembre de 2006